

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  
PHOTOS: GETTY IMAGES/IDEAL IMAGE



# (Plane) Spot the difference

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

Μπορούν να αναγνωρίσουν την ακριβή ταυτότητα ενός αεροπλάνου ακόμη κι όταν αυτό βρίσκεται στα 40.000 πόδια, η μυρωδιά της κπροζίνης τους ανοίγει τα πνευμόνια, πάνε προς κι έρχονται από τα πολιτικά αεροδρόμια της χώρας χωρίς στο μεσοδιάστημα του «πηγαίνελα» να ταξιδέψουν πουθενά. Είναι αυτοί που όταν δεν πετούν, παρακολουθούν από κοντά και με τις ώρες τα αεροπλάνα να βολτάρουν πάνω από το κεφάλι τους. Καλωσήρθες στον υπερβατικό κόσμο των planespotters.



EASYJET  
AIRBUS  
A319-111

OLYMPIC  
AIRLINES  
ATR 42-320



KLM BOEING  
737-9K2



τα χρόνια, εκδηλώσεις του πάθους τους για τα αεροπλάνα, ή οτιδήποτε πετάει τέλος πάντων, και τόνους σκόνης, ήλιου και ταλαιπωρίας με πολλά «έρχεται, έρχεται» στη μέση.

### Sky's the limit

Αν τους ρωτήσεις τι νιώθουν, τι σκέφτονται, πού τρέξει ο λογισμός τους όταν καρφώνουν τα μάτια τους σε ένα 344R (σύντομη ονομασία για τα Boeing 737-400) που έρχεται ή φεύγει, δεν θα πάρεις την αδυσώπητα φιλοσοφημένη απάντηση που θα περιμένεις. «Οτι θα θέλαμε να έψαστε μέσα» ή «ό, τι σκέφτεσαι κι εσύ όταν ακούς μουσική [αν είσαι μουσικόφιλος] ή όταν βλέπεις Μπέργκμαν [αν είσαι σινεφιλ]». Οι planespotters είναι ευχαριστημένοι μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται στο spot και βλέπουν από τόσο κοντά αυτό που στέλνει την αδρεναλίνη τους στα 60.000 πόδια. Είτε αυτό το spot είναι το «ελικοδρόμιο» είτε τα «μπετά», ένα χωράφι δύπλα σε μια ιδιωτική αποθήκη που αποτελεί το έτερο αγαπημένο σημείο συνάπτοσής τους με την έγκριση, πάντα, του ιδιοκτήτη της αποθήκης. Έχουν καταγράψει και φωτογραφήσει κινήσεις αεροπλάνων σχεδόν σε όλα τα πολιτικά αεροδρόμια της χώρας, ενώ είναι πάντα ευπρόσδεκτοι από την πολεμική αεροπορία κάθε φορά που διοργανώνει επιδείξεις, ασκήσεις ή κάποιο event που σίγουρα θα συγκινήσει τα μέλη της «Απογείωσης». Οι καλύτερες μέρες της ζωής τους ήταν, χωρίς αμφιβολία, αυτές του Αυγούστου της δικής μας Ολυμπιάδας, όταν τουρίστες και αποστολές κατέφταναν μαζικά στην Αθήνα κι εκείνοι περνούσαν ακόμη και 15 σερί ώρες στο ίδιο σημείο, σκονισμένοι, κάθιδροι, ταλαιπωρημένοι, με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό. Ευτυχώς που είχαν την υποστήριξη -και το φαγητό- των γυναικών τους [που έκαναν δρομο-

λόγια... υποστήριξης προς και από το αεροδρόμιο] και στέκονταν στα πόδια τους. Εκεί, στις επιάλξεις για το spotting μιας άφιξης εκτός προγράμματος. Α, τώρα που είπα «προγράμματος», θυμήθηκα το πιο βασικό. Μερικοί εκ των spotters ξέρουν μεγάλο κομμάτι του καθημερινού schedule αναχωρήσεων-αφίξεων του «Ελ. Βενιζέλος» απέξω. Ναι, καλά διάθασες. Το είδα να συμβαίνει.

### Ιστορίες γι' αγρίους

Το αεροπλάνο με την ελβετική σημαία στην ουρά που απογεώθηκε από το διάδρομο «21 right, 3 left» στις 18.45 «αναχαίτιστης» στο δευτερόλεπτο από τον Γεράσιμο, το web designer του www.air-born.gr, του επίσημου site του συλλόγου. «Πηγαίνει Ζυρίχη. Το άλλο για Γενεύη φεύγει νωρίτερα», λέει ο «Gerry», που δεν μιλάει πολύ, αλλά προφανώς σκέφτεται σε... άλλες ταχύτητες. Αν νομίζεις ότι οι planespotters είναι δέκα χασομέρδης που πασχίζουν να γεμίσουν τον τείνοντα στο άπειρο ελεύθερο χρόνο τους, κάνεις οικτρό λάθος. Άνθρωποι που ετοιμάζουν το διδακτορικό τους στο Πολυτεχνείο, που φεύγουν για το Daytona Beach με σκοπό να γυρίσουν με επαγγελματικό διπλώμα πιλότου, που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις σε πολλούς και διάφορους τομείς της αγοράς, δεν είναι οι ακριβής εικόνα που έχω στο μυαλό μου για ένα «χασομέρ». Ο Γιώργος, μουσικός στο επάγγελμα, πριν την επίσημη ιδρυση του συλλόγου το 2005 έιχε συλληφθεί επανελημμένα πν ώρα που τραβούσε φωτογραφίες στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. «Η εξακρίβωση στοιχείων στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ήταν ρουτίνα για μένα. Οι διοικητές με ήξεραν με το μικρό μου όνομα». Πλέον, οι εκπρόσωποι της ασφάλειας που τον πλησιάζουν στο Ελ. Βενιζέλος είναι διαβασμένοι, ρωτών «είστε planespotter;», παίρνουν καταφατική απάντηση και ζητούν συγγνώμη για την ενόχληση. Ψάχνοντας μερικές ακόμη ιστορίες προσωπικής τρέλας των μελών του συλλόγου σήκωσα τα χέρια ψηλά (νομίζω το ίδιο θα έκανε και η επιστήμη) με την περίπτωση του Βασύλη που συνηθίζει να πηγαίνει, για τις planespotting ανάγκες του, αυθημερόν στη Φρανκφούρτη κάθε φορά που βρίσκει μια προκλητικά καλή και φτηνή ευκαιρία online (π.χ. γύρω στα € 88). Φεύγει, δηλαδή, τα ξημερώματα από Ελλάδα, φτάνει νωρίς το πρωί στη Γερμανία και αφού περάσει τις ώρες του στο ειδικό «μπαλκόνι» που έχει παραθέσει το αεροδρόμιο για τους λάτρεις του ανιάτιον, παίρνει την απογευματινή πτήση και το βράδυ είναι πάλι στην Αθήνα. Μια απλή, καθημερινή συνήθεια χιλιάδων ανθρώπων, δηλαδή.

© ΣΦΑΔ "ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ"





**Once a plane spotter, never a plain spotter**  
Μπορεί οι κολλημένοι με τα αεροπλάνα και το ευ flying να είναι όντως χιλιάδες, αλλά η «Απογείωση» δεν αριθμεί τυχαία μόλις κάτι παραπάνω από 100 μέλη. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο περνούν από «εξαντλητικό» casting τα υποψήφια νέα μέλη του συλλόγου. «Δεν αρκεί το να σου αρέσει να πετάς ή να καζένεις ένα αεροπλάνο. Πρέπει να είσαι έτοιμος για περιπέτεια, για ατέλειωτες ώρες ορθοστασίας, για spotting κάτω από αντίδοξες



δίνοντας το OK για τη διοργάνωση αγώνων μότο κροκ στα φτερά των αεροπλάνων. Από την άλλη, όσον αφορά το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, αυτό προσφέρει ελάχιστα στους φίλους της αεροπορίας. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις



συνθήκες. Δεν είμαστε ένα χόμπι του καναπέ», μου ξεκαθαρίζει στο προφορικό του μανιφέστο ο Απόστολος ενώ πίνουμε τον καφέ μας στο κτίριο του Skyview απέναντι από το αεροδρόμιο. «Εμείς αγαπάμε πραγματικά την αεροπορία», συνεχίζει και ανάβει τις τουρμπίνες για τη μεγάλη επίθεση. «Υπάρχουν σύλλογοι σχετικοί με την αεροπορία, όμως, που πραγματικά την ντροπάζουν. Ένας από αυτούς είναι το ΠΟΛΚΕΟΑ (το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας), ένας σύλλογος που εκμεταλλεύεται τα παλιά αεροπλάνα τής Ολυμπιακής στο Ελληνικό νοικιάζοντάς τα σε κανάλια για τις ανάγκες κάποιου γυρίσματος ή

για να χαρείς το χόμπι σου ως planespotter, γιατί οι άνθρωποι που το διοικούν είναι τεχνοκράτες και το βλέπουν στεγνά σαν μια επιχείρηση. Δεν έχουν αεροπορική παιδεία, δεν πρωθυΐον το αεροπλάνο, έστω και με ένα μικρό αντίτιμο, όπως γίνεται σε τόσα αεροδρόμια του εξωτερικού που διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη ζωή και το πάθος της αεροπορικής παρακολούθησης». Γύρωνa 15 λεπτά πίσω στο χρόνο, στη στιγμή που διάβαζες τον πρόλογο αυτού του θέματος, θυμήσου τις σκέψεις που έκανες τότε και επέστρεψε αυτόματα στο παρόν. Τελικά, πάροντες ακόμα στην πλάκα τους planespotters; ✎

## 7 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑN PLANE SPOTTER

- Ότι όρο «touch 'n' go». Ασκηση εκπαίδευσης πιλότων, κατά τη διάρκεια της οποίας προσγειώνονται και απογειώνονται σχεδόν αμέσως.

- Ότι τα αεροπλάνα της Vueling με τη στάμπα του MTV είναι από τα πιο περιζήτητα «κομμάτια» που πετάνε αυτή την εποχή.

- Ότι η Ολυμπιακή πρέπει επειγόντως να ρίξει τις τιμές των domestic ναύλων της, αλλιώς θα φάει για τα καλά τη σκόνη της Aegean.

- Ότι οι κύκλοι του σήματος της Ολυμπιακής στην συρά των αεροπλάνων του νέου στόλου δεν είναι σωμεγέθεις.

- Ότι αυτό μάλλον οφείλεται σε απροσέξια.

- Την ύπαρξη του διμονιάσιου περιοδικού «Remove before Flight».

- Ότι θες να θουτίζεις στο ίντερνετ a.s.a.p. και να κλείσεις μια πήση για οπουδήποτε.

### +++++PLUS+++++

Η εγγραφή στο σύλλογο κοστίζει €40 άπαξ και η συνδρομή ανέρχεται στο τριματικό ποσό των €30 το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο [www.air-born.gr](http://www.air-born.gr)

Το Trainspotting, μια από τις τανίες με τη μεγαλύτερη επιδροση στη ζωή κάθε alternative 25άρη, με πρωταγωνιστή τον άγνωστο ως τότε Γιώραν ΜακΓκρέγορ, έκει ψωφιστεί από το British Film Institute ως το δέκατο καλύτερο θρετανικό φίλμ δώλων των εποχών.