



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2014

Δεκέμβριος 2014

Άλλη μια χρονιά πλησιάζει στο τέλος της και μαζί της λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ. Ας ανακεφαλαιώσουμε μαζί την πορεία μας το χρόνο αυτό.

Πριν ακόμη τελειώσει το 2013, το ΔΣ είχε συσταθεί σε σώμα και αμέσως μετά το πέρας των εορτών πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρίασή του. Τέθηκαν οι στόχοι για την χρονιά που άρχιζε και δόθηκαν αρμοδιότητες. Αμέσως ξεκίνησε η συνεργασία με την αρμόδια Τράπεζα ώστε να της γνωστοποιηθεί η αλλαγή διοίκησης και να ενημερωθεί το βιβλιάριο των ταμειακών μας αποθεμάτων. Οι διαδικασίες αυτές, για τις οποίες θα ενημερωθεί αναλυτικά το επόμενο ΔΣ, αποδείχτηκαν χρονοβόρες και επίπονες καθώς όχι μόνο διήρκησαν περίπου 6 μήνες αλλά μέχρι πρόσφατα ζητούνταν συνεχώς έγγραφα.

Αρχές Φεβρουαρίου, όλα τα μέλη είχαμε τη χαρά να ανταμώσουμε στα πλαίσια της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Συγχρόνως, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για το ΔΣ να αφουγκραστεί τις επιθυμίες των μελών, γεγονός εξαιρετικής σημασίας για κάθε έναν από εμάς.

Η πρώτη δραστηριότητα του Συλλόγου μας για το 2014 ήταν η επίσκεψή μας στους χώρους του Πύργου Ελέγχου του Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος», μένοντας πιστοί στην προσπάθειά μας να φέρουμε τα μέλη μας κοντά στην αεροπορία ανοίγοντας πόρτες που θα έμεναν κλειστές υπό διαφορετικές συνθήκες. Είναι παραπάνω από φανερό η σημασία που αποδίδουμε και η υψηλή προτεραιότητα στην οποία τοποθετούμε πάντα την καλλιέργεια και συντήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας με τους αεροπορικούς φορείς της χώρας μας.

Ακολούθησε επίσκεψη μελών του Συλλόγου μας στην πίστα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με σκοπό τη φωτογράφιση αεροσκαφών, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατάει ήδη 4 χρόνια. Φέτος ειδικά υπήρχε και κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο στην επίσκεψη αυτή: συμμετείχαν και οκτώ Spotters από την Ιταλία, μέλη του Roma Spotters Club, γεγονός που φαίνεται ιδανικό ως πρώτο βήμα για την διοργάνωση, στο μέλλον, μιας διεθνούς εκδήλωσης αεροπορικής φωτογραφίας και plane spotting, όπως γίνεται και στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, του Μιλάνο, της Ζυρίχης, της Μόσχας κ.α.

Αμέσως μετά το Ramp Tour στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διεξήχθη με επιτυχία και η Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση στα μέσα Ιουνίου. Στη διάρκειά της, τα μέλη



μας ενημερώθηκαν για τρέχοντα ζητήματα όπως: απολογισμός του Ramp Tour, παρουσίαση της εκδήλωσης για το "Χαμόγελο του Παιδιού", παρουσίαση των μπρελόκ με το σήμα του Συλλόγου, προβλήματα στη συνεργασία με την Τράπεζα και στην πρόσβασή μας στο Ταμείο του Συλλόγου, παρουσίαση ιδέας της Ταμιά Κας Χουσιάδα Ελένης για διοργάνωση έκθεσης του Συλλόγου στο Πλανητάριο. Συζητήθηκαν τα θέματα της παρουσίας του Συλλόγου στην επίσκεψη των Red Arrows στο Φάληρο και στο Athens Flying Week 2014 και, τέλος, τα μέλη μας ενημερώθηκαν για τη δωρεά βιβλίων και περιοδικών αεροπορικού περιεχομένου προς το Σύλλογο από το μέλος Tony Dunford.

Άλλη μια δραστηριότητα που σαν σκοπό είχε την έμπνευση και ενίσχυση, προς κάθε ενδιαφερόμενο, φίλο ή μη της αεροπορίας, των ιδεωδών του αεροπορικού πνεύματος ήταν και αυτή με τα παιδιά του Συλλόγου "Χαμόγελο του Παιδιού".

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών του Συλλόγου μας (παρόλο που το 2015 κλείνει επίσημα η δεκαετία από την ίδρυση, τα πρώτα μέλη ξεκίνησαν να οργανώνονται ένα χρόνο πριν πάρει νομική υπόσταση η ιδέα) και τη συμπλήρωση παρουσίας του "Χαμόγελου του Παιδιού" στον Δ.Α.Α. ο Σύλλογός μας διοργάνωσε μια εκδήλωση-πτήση για τα παιδιά του "Χαμόγελου του Παιδιού". Αρωγοί σε αυτήν την προσπάθειά μας στάθηκαν η Αεροπορική Εταιρία Astra Airlines και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, οι οποίοι ήταν από κοινού χορηγοί της εκδήλωσης.

Έτσι λοιπόν οκτώ παιδάκια του "Χαμόγελου του Παιδιού" με δύο Συνοδούς τους και δύο μέλη του Συλλόγου μας, τους κ.κ. Χατζηδήμου Απόστολο και Κασταμονίτη Σπύρο, ταξίδεψαν αυθημερόν στη Σητεία στις 17:30 το απόγευμα και επέστρεψαν στις 20:30 το βράδυ. Πριν την αναχώρηση, πραγματοποιήθηκε μια μικρή εκδήλωση υποδοχής από τον Δ.Α.Α., στη διάρκεια της οποίας τα παιδάκια παρέλαβαν από τον Σύλλογο μια τσαντούλα με αναμνηστικά δώρα όπως ημερολόγιο, καρτ-ποστάλ, μπλουζάκια του Συλλόγου καθώς και ένα αναμνηστικό δίπλωμα σε πάπυρο για να τους θυμίζει την συγκεκριμένη πτήση.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα μέλη του Συλλόγου μας έλυσαν απορίες αεροπορικής φύσεως που με γνήσιο ενθουσιασμό εξέφρασαν τα παιδιά, ενώ κατά την παραμονή τους στη Σητεία είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους και να φωτογραφηθούν με το πλήρωμα.

Φέτος ο Σύλλογος συμμετείχε με δικό του περίπτερο στο τριήμερο αεροπορικό Show Athens Flying Week 2014 που διεξήχθη στο αεροδρόμιο του Τατοΐου.

Ίσως όμως η πιο ξεχωριστή δραστηριότητα για το 2014 ήταν το ταξίδι του Συλλόγου μας στην Κύπρο και η επίσκεψη στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε χρόνια πριν και τελικά, μετά από επιμονή και υπομονή πολλών Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο Αεροδρόμιο της Λευκωσίας είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνοδευόμαστε από τον Κυβερνήτη των Κυπριακών Αερογραμμών Κο Αδάμο Μαρνέρο, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που προσγειώθηκε με το Trident των Κυπριακών Αερογραμμών πριν αρχίσουν οι εχθροπραξίες και κλείσει το αεροδρόμιο για πάντα. Ο Κος Μαρνέρος μας ξενάγησε σε όλους τους χώρους του Αεροδρομίου, μας διηγήθηκε την εμπειρία του εκείνο το τελευταίο πρωινό της προσγειώσής του και τιμήθηκε από τον Σύλλογο με αναμνηστική πλακέτα.

Η επίσκεψη – προσκύνημα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ένα αεροδρόμιο σταματημένο στον χρόνο, δημιούργησε ανάμικτα συναισθήματα στους συμμετέχοντες. Αυτός ο καταιγισμός από απόκοσμα και απερίγραπτα συναισθήματα δέους που έκοψαν την ανάσα των επισκεπτών καθώς αντικρίσαμε για πρώτη φορά το κατάφωτο εσωτερικό του στοιχειωμένου τερματικού του αεροδρομίου ήταν ανεπανάληπτος. «Ένα ταξίδι στο χρόνο», « ένα μικρό άγγιγμα της ιστορίας», «ένα check in σε κάτι μαγικό, μεγαλειώδες», ήταν κάποια από τα σχόλια των συμμετεχόντων σε αυτό το ταξίδι.

Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μη σχολιάσουμε την τέλεια ατμόσφαιρα φιλίας και μοιράσματος που υπήρχε ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Τέλος, να αναφερθεί ότι, ως είθισται κάθε χρόνο, ο Σύλλογος εκτύπωσε και διαθέτει ημερολόγια, προσπάθεια η οποία αν και έτυχε μικρής συμμετοχής από πλευράς μελών με πλούσιο αρχείο, οδήγησε σε όμορφο αποτέλεσμα με θέμα "Vintage αεροσκάφη".

Σίγουρα δεν κάναμε τα πάντα για όλους. Σίγουρα κάτι μας ξέφυγε ή κάτι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς ή και ακόμη καλύτερα. Επιζητούμε την εποικοδομητική κριτική και θέλουμε να ακούμε τη γνώμη σας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους εσάς που πιστεύετε ότι μπορείτε να προσθέσετε κάτι ώστε ο επόμενος απολογισμός να είναι ακόμη μακρύτερος, να έλθετε εμπρός και να θέσετε υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ. Θα μας βρείτε αρωγούς καθώς, όλοι μας, μόνο οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε από έναν ισχυρό και δραστήριο Σύλλογο.

Το ΔΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει όσα μέλη διέθεσαν τον χρόνο τους και την ενέργειά τους ώστε να γίνουν πραγματικότητα κάποια από τα ανωτέρω. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς, τα ενεργά και δραστήρια μέλη, που μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας κατά τη θητεία μας.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μάριος Κάδες

Νίκος Γεροντούκος